



Heiligen

In de middeleeuwen was er in kerken veel aandacht voor heiligen. Zoals de heilige waar mensen naar genoemd waren of de heilige van hun kerk of hun dorp.

Middeleeuwers konden in de kerk afbeeldingen van heiligen zien op de muurschilderingen, de beelden en de ramen. Ze hoefden een dag niet te werken wanneer het feest van zo'n speciale heilige werd gevierd. Men trok dan vaak in een stoet, met het beeld van die heilige op de schouders, biddend en zingend door de straten en de velden. Dat heet een **processie**. Dit wordt nog steeds gedaan door katholieken en orthodoxe christenen wereldwijd.



Heiligen worden vaak op een speciale manier afgebeeld op schilderijen. Zo kun je zien dat het om een belangrijk persoon gaat. Waaraan kan je zien dat het hier om heiligen gaat?

Wat is een heilige?

Heiligen zijn mensen die echt geleefd hebben en die soms tijdens hun leven al opvielen door hun goede manier van leven. Ze waren vriendelijk en behulpzaam en deden wonderlijke dingen. Ze maakten soms ernstig zieke mensen weer beter.

Ze vonden het geloof heel belangrijk. Sommigen werden gedwongen hun geloof te ontkennen, maar dat deden ze niet en dan werden ze gemarteld en gedood. Je begrijpt dat deze mensen ook na hun dood bijzonder bleven. Ze werden een voorbeeld voor anderen.



Welke heilige staat hier afgebeeld, denk je? Kijk eens goed naar de naam.

De feesten van sommige heiligen worden nog altijd gevierd. Denk maar eens aan **11 november** en **5 december**! Welke heiligen horen daarbij?

11 november _____

5 december _____



Heiligen

Hulp

Middeleeuwen vroegen de heiligen om hulp bij allerlei problemen. Elke heilige had een specialiteit. De een riep je aan bij kiespijn, een andere wanneer je wat. Een heilige kon ook brand in je huis voorkomen of helpen om een goede oogst te krijgen. Wie een heilige om hulp vroeg, moest daar wel iets voor doen. Bijvoorbeeld een bepaald gebed uitspreken, een kaars aansteken of wat geven aan een arme.

Komt de naam van een heilige in je buurt voor?

Bijvoorbeeld bij een kerk? Of misschien is jouw naam of die van iemand in je klas afgeleid van een heilige.

Zoek een plaatje op van deze heilige. Welke voorwerpen horen er bij deze persoon? Teken de heilige mét zijn of haar attributen hier na. Je mag je fantasie gebruiken om de tekening meer van deze tijd te maken.